

## **Đức Giáo Hoàng châu phê tiến trình phong chân phước cho 'Đấng lập quốc' của Lebanon và 80 vị tử đạo Tây Ban Nha**

*Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Benedetta Capelli)*

Sáu sắc lệnh được Tòa Thánh châu phê cho phép tiến trình phong chân phước cho Đức Thượng phụ Elias Hoyek và 80 vị tử đạo của thời Nội chiến Tây Ban Nha, cũng như công nhận bốn vị đáng kính mới, bao gồm một nhà truyền giáo người Ý ở Ấn Độ và một tu sĩ dòng Carmel trẻ người Cameroon.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV hôm thứ Năm đã cho châu phê sáu sắc lệnh, mở đường cho việc phong chân phước cho Đức Thượng phụ Maronite người Lebanon Elias Hoyek và 80 vị tử đạo của thời Nội chiến Tây Ban Nha.

Các sắc lệnh, được phê chuẩn trong buổi tiếp kiến với Hồng y Marcello Semeraro, Chủ tịch Thánh Bộ phong Thánh, Ngài cũng công nhận bốn vị đáng kính mới: nhà truyền giáo dòng Salesian Cha Costantino Vendrame, tu sĩ dòng Carmel Discalced Thầy Jean-Thierry Chúa Giêsu Hải Đồng và Cuộc Khổ Nạn, nữ tu người Tây Ban Nha María Ana Alberdi Echezarreta, và tu sĩ dòng Capuchin thầy Nazareno da Pula, được nhớ đến với biệt danh trù mền là “vị thánh với những món ngọt”.

### **Các vị tử đạo Tây Ban Nha**

	<p>80 vị tử đạo của Santander đã bị giết trong cuộc đàn áp chống Công giáo đi kèm với Nội chiến Tây Ban Nha vào những năm 1930. Trong số đó có 67 linh mục, ba tu sĩ dòng Carmel, ba chủng sinh và bảy giáo dân.</p>
---	--

Câu chuyện của họ bao gồm những tù nhân bị ném xuống biển với tay chân bị trói và đá buộc vào cổ, những người khác bị biến mất trên tàu tù Alfonso Pérez, và những người bị hành quyết, thiêu sống hoặc chết trong các trại tập trung tạm bợ.

Một trong số đó là Cha Francisco Gonzáles de Córdoba, linh mục quản xứ Thánh María del Puerto ở Santoña. Ngài từ chối bỏ rơi giáo dân của mình bất chấp những lời đe dọa và lệnh cấm cử hành Thánh lễ hoặc ban các bí tích, cuối cùng Ngài đã bị bắt, giam cầm trên một con tàu được cải tạo thành nhà tù. Ngay cả khi bị giam cầm, ngài vẫn tiếp tục giải tội và dẫn dắt việc đọc kinh Mân Côi. Trước khi bị hành quyết, ngài yêu cầu được bắn cuối cùng để có thể tha tội và ban phước lành cho những người cùng bị hành quyết. Ngài qua đời khi qua đời khi tròn 48 tuổi.

## **Elias Hoyek, 'người cha sáng lập' Đất nước Lebanon**

Phép lạ được công nhận để phong chân phước cho Đức Thượng phụ Elias Hoyek xảy ra vào năm 1965 và liên quan đến việc chữa lành cho Nayef Abou Assi, một sĩ quan Druze trong quân đội Lebanon, người mắc chứng thoái hóa đốt xương sống mãn tính. Theo các báo cáo, anh tỉnh dậy hoàn toàn khỏe mạnh sau khi mơ thấy Đức Thượng phụ.

Được sinh ra tại Helta, Lebanon, vào ngày 4 tháng 12 năm 1843, Đức Thượng phụ Hoyek gia nhập chủng viện năm 16 tuổi và sau đó đến Rome để học thần học, nơi ngài được thụ phong linh mục năm 1870. Trở về Lebanon, Ngài cùng với Mẹ Rosalie Nasr đồng sáng lập Dòng Nữ tu Maronite Thánh Gia, một Hội dòng nữ tông đồ đầu tiên trong Giáo hội Maronite.

Ngài được bầu làm Thượng phụ Maronite của Antioch năm 1899, Hoyek đã dành ba thập kỷ cho việc đào tạo giáo sĩ và giáo lý viên đồng thời trở thành tiếng nói hàng đầu cho nền độc lập của Lebanon khỏi Đế quốc Ottoman. Trong Thế chiến I, Ngài đã mở cửa các tu viện cho những người đói khổ và di tản bất kể tôn giáo. Chính quyền Ottoman đã kết án trục xuất Ngài, nhưng nhờ sự can thiệp của Giáo hoàng và ngoại giao Áo-Hungary đã ngăn chặn được điều này không xảy ra. Hoyek cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn đến việc thành lập nhà nước Lebanon năm 1920. Ngài qua đời tại Bkerké năm 1931, được nhớ đến như một con người của đối thoại, lòng bác ái mục vụ và sự nghèo khó theo tinh thần Phúc Âm, được tôn kính rộng rãi như một "người cha sáng lập" của nước Lebanon.

## **Cầu nguyện cho ơn gọi**

Trong số những người được tuyên dương là Đáng đáng kính có Cha Jean-Thierry Chúa Giêsu Hải Đồng và Cuộc Khổ Nạn, một tu sĩ dòng Carmel Discalced trẻ người Cameroon, người đã qua đời tại Ý năm 2006 ở tuổi 23 sau khi chiến đấu với bệnh ung thư xương.

Nổi tiếng với lòng sùng kính Đức Mẹ sâu sắc và việc liên tục cầu nguyện Kinh Mân Côi, ơn gọi của cha bắt đầu từ thời thơ ấu thông qua sự tiếp xúc với một nhà truyền giáo dòng Oblate ở Cameroon. Sau khi gia nhập dòng Carmel năm 2003, năm sau cha khám phá ra mình bị ung thư và phải cắt cụt một chân.

Cha được chuyển đến Ý để điều trị, cha nhận ra rằng khả năng hồi phục của mình là không cao và thay vào đó cha đã dâng hiến sự đau khổ của mình cho ơn gọi. Ngày 8 tháng 12 năm 2005, khi đang hấp hối, cha đã long trọng tuyên thệ trung thành với niềm tin. Những lời cuối cùng của cha được cho là: “Ánh sáng rực rỡ biết bao, ánh sáng rực rỡ biết bao... Chúa Giê-su thật đẹp đẽ biết bao!”



*Từ trái sang phải: Thầy Nazareno da Pula; Thầy Jean Thierry; Nữ tu người Tây Ban Nha María Ana Alberdi Echezarreta*

### **Sự thánh thiện qua lòng bác ái**

**Mẹ María Ana Alberdi Echezarreta**, một nữ tu dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm người Tây Ban Nha, sinh năm 1912 tại xứ Basque, cũng đã được tuyên dương là Đáng đáng kính.

Mồ côi cha mẹ năm bảy tuổi, bà bắt đầu làm việc từ sớm trước khi khám phá ra ơn gọi tu sĩ qua một linh mục. Bà gia nhập đời sống tu sĩ ở Madrid năm 1932 và khẩn trọn đời bốn năm sau đó.

Những tranh chấp dân sự tại Tây Ban Nha buộc bà phải rời bỏ tu viện, nhưng sau đó bà trở lại và cuối cùng trở thành người hướng dẫn tập sinh rồi trở thành tu viện trưởng năm 1953, phục vụ nhiều nhiệm kỳ. Bà đã dẫn dắt cộng đoàn vượt qua những năm tháng khó khăn sau chiến tranh và cuộc cải cách của Công đồng Vatican II, giúp sửa đổi hiến pháp của dòng. Bà được nhớ đến với sự dịu dàng và khôn ngoan, bà đã cống hiến cuộc đời mình để “trở nên thánh qua những việc bác ái yêu thương”.

### **“Người nghèo giữa những người nghèo”**

**Cha Salesian Costantino Vendrame**, một vị thánh mới được phong thánh, đã dành phần lớn thời gian đời linh mục của mình để phục vụ người nghèo ở Ấn Độ.

Cha được sinh ra tại tỉnh Treviso năm 1893, cha gia nhập dòng Salesian và được thụ phong linh mục tại Milan năm 1924. Ngay sau đó, cha lên đường đi Ấn Độ, nơi cha phục vụ đầu tiên ở Assam và sau đó ở Tamil Nadu.

Cha nổi tiếng với việc đi bộ đường dài và sống vô cùng giản dị, cha trở thành một nhân vật truyền giáo được yêu mến giữa những người nghèo. Trong Thế chiến II, cha bị giam

cầm cùng với nhiều người khác, nhưng vẫn tiếp tục nâng đỡ các tù nhân bằng sức mạnh tinh thần và sự lạc quan của mình.

Cha bị bệnh viêm khớp nặng hành hạ vào cuối đời, cha qua đời tại Dibrugarh, Ấn Độ, vào ngày 30 tháng 1 năm 1957, đêm trước lễ Thánh Gioan Bosco. “Vị Thánh với tình yêu giụ ngọt”

**Cha Nazareno da Pula**, tên thật là Giovanni Zucca, sinh năm 1911 tại Sardinia, được mệnh danh là “vị thánh với những bánh ngon ngọt” vì thói quen phân phát kẹo cam và chanh, đồng thời khuyến khích mọi người đọc kinh Kính Mẹ Maria khi ăn chúng.

Là một cựu chiến binh Thế chiến II, từng trải qua bốn năm là tù binh chiến tranh ở Ethiopia, sau đó cha gặp Cha Pio và bày tỏ mong muốn được ở lại với ngài với tư cách là một tu sĩ. Thay vào đó, Cha Pio khuyến khích cha trở về Sardinia và sống trọn ơn gọi của mình ở đó.

Ở tuổi 39, cha gia nhập dòng Capuchin với tư cách là một tu sĩ giáo dân, lấy tên là Cha Nazareno. Cha thực hiện những công việc khiêm nhường bao gồm giặt thực, nấu ăn và làm vườn, luôn luôn sống trong tinh thần cầu nguyện và giản đơn.

Năm 1986, cha định cư ở vùng nông thôn gần Pula, nơi sau này có một thánh đường dành riêng cho Đức Mẹ An Ủi được xây dựng theo yêu cầu của cha. Cha qua đời vì bệnh ung thư năm 1992 và được chôn cất ở đó.